

# INHOUD

	Inleiding van de redactie	7
	Over de auteurs	9
1	Jules Brabers en Rob Lemmens <b>De inval van de Duitsers.</b>	13
2	Jules Brabers en Rob Lemmens <b>De slag om Luik.</b> Ooggetuigenverslagen van Belgische militairen.	51
3	Luc Vandeweyer <b>Leuven in augustus-september 1914.</b> De ervaringen van parketmagistraat Jos Henry.	69
4	Harry de Raad <b>'Hoe verlang ik u te omhelzen'.</b> Brieven uit de Eerste Wereldoorlog.	121
5	Pieter Jan Verstraete <b>De slag bij Langemark:</b> De geboorte van een mythe.	159
6	Eric R.J. Wils <b>Het Belgische 3e Linierregiment in de Grote Oorlog.</b> Het regiment van mijn oudoom Emiel Schelstraete	175

7	Henk van der Linden en Freddy Vandenbroucke <b>leper.</b> Stad van de Grote Oorlog en bloedige veldslagen.	199
8	Freddy Vandenbroucke <b>leper onder vuur.</b> Burgers als schietschijf...	259
9	Isabel Kaanen-Vandenbulcke <b>Boulevard des Belges.</b> Een politiek gebaar, het verhaal van een geslaagde integratie. Belgische vluchtelingen in Normandië.	301
10	Hans van Lith <b>De treinramp bij Hamont.</b> Tragedie op de terugtocht.	321
	Register	345