

# Inhoud

Woord vooraf	13
Stambomen	17
<b>Kroniek van een Joodse familie</b>	<b>19</b>
Varsseveld 1955	20
Allemaal weg	25
Holland, Vaarwel!	37
<b>Galicië – het land van mijn ouders</b>	<b>42</b>
Lemberg	44
‘Veilig’ toevluchtsoord	49
Jiddisje vertelkunst	54
Eindstation Galicië	57
<b>Chassidisme – kabbala en Joodse mystiek in Galicië</b>	<b>61</b>
Valse messiassen	62
Meester van de Goede Naam	64
Joodse mystiek in Oekraïne	68
Mystieke ontmoeting	70
Wilhelmina en de chassidische wonderrabbijn	74
Russensjoel in Amsterdam	77
<b>Ryfka – de moeder van mijn vader</b>	<b>84</b>
Babbe Ciwja Lindauer	88

**Delatyn – sjtetl in Oost-Galicië 91**

- Vernietiging 91
- Het begin 99
- Chassidische opperrabbijn van Delatyn 105
- Houten sjoel 112
- Shadchan 118
- Antisemitisme 123
- Marschelik 127
- Chajim Bloch, schrijver van Delatyn 131
- Eerste Wereldoorlog 134
- Wenen 136
- Balfour-declaratie 139
- 1919: de dood van opa Jonas 140
- Zionisme 146
- Zionisten in Nederland 148
- Pioniers in Galicië 151

**Wolf – de vader van mijn moeder 155**

**Przemyśl – stad in West-Galicië 162**

- Verenigingsleven 164
- Synagogen 166
- De chassidische rabbijn en de feministe Rosa Luxemburg 170
- Oma Basia Gitla 172
- Berl Nuchim in Przemyśl 176
- Uittocht uit Oost-Europa 179
- Shoah in Przemyśl 184

**Amsterdam – Jeruzalem van het Westen 186**

- Geen Galicië, maar Mokum 191
- Huwelijk in de Rapenburgerstraat 194
- Vergeefse poging 197

<b>Varsseveld – schuilplaats in oorlogstijd</b>	199
Oproep van de Joodse Raad	201
Naar de Achterhoek	203
Dames Jolink	206
Gedaanteverwisseling	208
Jonas wordt Jopie	212
Verraden	214
De dagboeken van Bernard Mestriz	221
<b>Brief uit Varsseveld</b>	226
<b>Terug in Amsterdam</b>	233
Nieuw leven	236
1992: terug naar mijn sjtetl Delatyn	241
<b>Kogels in Delatyn</b>	244
Nichtje	248
Eindeloze zoektocht	250
<b>De Jiddisje brieven van Wolf Kern</b>	253
Eerste versie van de brief	257
Tweede versie van de brief	266
<b>Woord van dank</b>	275
<b>Archieven, films, bibliografie</b>	281