

Inhoudstafel

Inleiding	11
Deel 1 : Ds. Jacob van Nes (1931-1936)	21
De Jodenzending	22
De Jodenzendingscommissie	29
<i>De Messiasbode en De Sjofaar (De Bazuin)</i>	47
Joodse reacties tijdens Openbare Vergaderingen	56
Joodse reacties op huisbezoeken	76
De Jodenzending in Brussel	78
De Jodenzending onder de kinderen	92
Bondgenoten en concurrenten	97
Spanningen wegens onvoldoende <i>return on investment</i>	107
Nakend afscheid en balans van Van Nes' werk	117
Deel 2 : Ds. Roelof Bakker (1936-mei 1938)	123
Een frisse wind	124
Joodse reacties	140
De huisbezoeken van Moen en Bakker in Brussel	145
Huisbezoeken te Antwerpen	154
De oplopende internationale spanning	160
1938 en de exodus na de <i>Anschluss</i> en de <i>Kristallnacht</i>	173
Deel 3 : Ds. Bakker én Abram Czarnolewski (juni 1938-10 mei 1940)	183
Een geschenk uit de hemel	184
De lijdensweg van een vluchteling	187
Het strenge migratiebeleid van Joseph Pholien en Robert de Foy	199
Czarnolewski's strijd om "papieren"	204
Een vliegende start	215
1939 en de nakende oorlogsdreiging	250

Czarnolewski's verslag over zijn zendingswerk	267
De Duitse inval in Polen & het begin van de Tweede Wereldoorlog	290
Czarnolewski <i>out</i> met gezondheidsproblemen	299
Moeten roeien met de riemen die je hebt	309
Deel 4 : Ds. Bakker en Czarnolewski (10 mei 1940-31 december 1941)	327
De Duitse inval in België	327
De herneming van de Jodenzending	332
Czarnolewski opnieuw <i>out</i>	348
Bakker zonder visum voor België	357
Deel 5 : Czarnolewski (1 januari 1942-31 augustus 1942)	365
Zonder Czarnolewski én Bakker geen Jodenzending meer	365
Czarnolewski's laatste martelgang	366
Deel 6 : Van de deportatie van Czarnolewski tot het einde van de oorlog (1 september 1942-8 mei 1945)	395
Klaas Sluys en zijn informeel netwerk van gereformeerde redders	395
Bevrijding en voorlopige balans	416
Deel 7 : Ds. Bakker (9 mei 1945-1946)	427
De heropstart van de Jodenzending	427
Het naoorlogse antisemitisme in België	432
Het lot van de door christenen verborgen Joodse oorlogswezen	438
Het weerzien van oude bekenden en de ontmoeting met geïnteresseerde nieuwkomers	444
De Generale Synode der Gereformeerde Kerken in 1946	458
De tijden veranderen, maar de Jodenzending niet	466

Deel 8 : Ds. Bakker en Rev. Paul Jocz (1947-1948)	471
Een nieuwe lente, een nieuw geluid	471
1948 en de stichting van de staat Israël	481
Terugblik op de periode 1946-1949	494
“Israël” als begin van het einde van de Jodenzen- ding	498
Besluit	505
Dankwoord	515
Bijlage	517
Afkortingen	521
Bronnen en bibliografie	523
Personenregister	551