

# Inhoud

7 Inleiding van de eindredacteur

9 Over de auteurs

*The War to end all Wars* (Jack Batten)

17 Hans Dona: ‘The War to end all Wars’ leidde tot een vrede die geen vrede was.

73 Marcel Nonhebel: Het onbegrip van de Leiders voor en in de Grote Oorlog.

93 Jos van Raan: Annexeren loont niet.

111 Marcel van Guldener: Zoeken naar een vreedzamer Europa.

145 Eric Wils: De lange weg naar een verbod op chemische wapens.

167 Edwin Ruis: Het ontstaan van de Nederlandse inlichtingendiensten.

*The Great War for Civilisation* (Robert Fisk)

177 Tom van Hooff: Sergeant Claude Fournier, gesneuveld bij Fleury op 4 augustus 1916.

191 Johan Van Duyse: De oorlog heeft echt plaatsgevonden.

201 Peter de Leeuw: 'Als dit je koud laat is er iets mis met jezelf'. Over de fascinatie van Nederlanders met de Eerste Wereldoorlog.

225 Inge Vollaard: De toekomst van de geschiedenis.

*A Peace to end all Peace* (David Fromkin)

239 Jeannick Vangansbeke: Krabbenmand. Hoe Polen en Tsjecho-slovaken worstel(d)en met de erfenis van het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk.

251 Perry Pierik: Horthy, Hongarije en de lange schaduw van de Eerste Wereldoorlog.

291 Pieter Jan Verstraete: Maarschalk Mannerheim: de held van de Finse onafhankelijkheid.

*The War that ended Peace* (Margaret MacMillan)

315 Karel Blanken: Duitse wredeheden, augustus 1914. Nog steeds een open zenuw.

369 Ad van der Logt: De Duitse frontsoldaat in ere hersteld.

447 Jacco Pekelder: De collectieve troonafstand van Duitslands dynastieën. Wilhelm II, de Hohenzollerns en de nederlaag en revolutie van november 1918.

467 Rian van Meeteren: De Duitse Koloniën: verwerving, verlies en wat er daarna gebeurde.

501 Register.