

# Inhoud

Woord vooraf	11
1 <i>Mein Kampfen Lebensraum</i>	29
2 De kloosterbroeder aan het Vlaamse front	37
3 De strijd begint: 'Ik kon wel huilen van vreugde'	45
4 'De onvoorwaardelijke overgave'	55
5 Op stap in Vlaanderen	65
6 In de Ardense Wolvenkloof	79
7 De Führer aarzelt	95
8 Hitlers bestuurders in België	117
9 Afspraak in de Berghof	139
10 Ambassadeur tussen de nazi's	147
11 De koning stuurt eerst zijn zus	163
12 Op weg naar Berchtesgaden	173
13 Vergeefse moeite	197
14 'Die doortrapte schelm, die sluwe vos!'	227
15 De 'Führer van Bouillon' bij de Führer	259
16 Geen Vlaming bij Hitler	281
17 De totale economische uitbuiting	317
18 Hitler, de Belgische kerk en de Joden	327
19 Vredesonderhandelingen met Hitler?	343
20 Eindspel: het Ardennenoffensief en de ondergang	381
Epiloog: het Belgisch dilemma van Hitler	401
Illustraties	404
Illustratieverantwoording	419
Geraadpleegde werken	421