

Inhoudsopgave

- 9 Woord vooraf | MGR. DR. GERARD DE KORTE
- 11 Gedenken in de Sint Jan | LEO FIJEN
- 13 God draagt ons om dit grote verdriet uit te houden
- 15 Een beetje bidden, dat was alles wat ik kon doen | STIJN FENS
- 23 Troost bij de Heer en Magnificat in het Fries | LEO FIJEN
- 25 1e woord ter bemoediging | MGR. DR. GERARD DE KORTE
- 29 Een bijzonder koppel in extreme omstandigheden te Uden
- 33 Het feit dat we geen woorden hebben is misschien wel een gebed
- 37 2e woord ter bemoediging | MGR. DR. GERARD DE KORTE
- 41 Je medezusters begraven maar ook de stemmen tellen
- 45 3e woord ter bemoediging | MGR. DR. GERARD DE KORTE
- 49 Groei door alle tranen heen | LEO FIJEN
- 51 4e woord ter bemoediging | MGR. DR. GERARD DE KORTE
- 55 Het laatste afscheid onder een treurwilg
- 59 5e woord ter bemoediging | MGR. DR. GERARD DE KORTE
- 63 Goedheid | LEO FIJEN
- 65 Stem geven aan de schreeuw van deze wereld
- 67 6e woord ter bemoediging | MGR. DR. GERARD DE KORTE

- 71 Vertrouwen kan groeien vanuit barmhartigheid
- 77 Liefde | LEO FIJEN
- 79 7e woord ter bemoediging | MGR. DR. GERARD DE KORTE
- 83 Mensen nabij zijn en laten zien dat de liefde wint | CAROLINE VAN DER LINDEN
- 89 8e woord ter bemoediging | MGR. DR. GERARD DE KORTE
- 93 Het kwaad is geen reden om God te verlaten
- 97 Agnes | LEO FIJEN
- 99 9e woord ter bemoediging | MGR. DR. GERARD DE KORTE
- 103 Als mensen samen zijn en bidden, dan is de Heer erbij
- 107 10e woord ter bemoediging | MGR. DR. GERARD DE KORTE
- 111 Bij de dood van zijn koster breekt pastoor Smulders
- 115 Gedenken | LEO FIJEN
- 117 11e woord ter bemoediging | MGR. DR. GERARD DE KORTE
- 121 Coronavirus (Covid-19) en de Parochie H. Willibrord | BAS LEIJTENS
- 129 12e woord ter bemoediging | MGR. DR. GERARD DE KORTE
- 133 Kloosters en kerken leren ons hoe je kunt gedenken | LEO FIJEN
- 137 Hans van Bommel, initiatiefnemer herdenking religieuzen in Sint Jan
- 141 Verantwoording
- 143 Illustraties