

INHOUD

Voorwoord – Wim van de Donk, voormalig commissaris van de Koning in Noord-Brabant	9
#ALLEENSAMEN – Daan Roovers, Denker des Vaderlands	11

Deel I: Voor de eerste coronagolf

1 Mijn achterland wordt het epicentrum van een crisis – 2 december 1964 – 27 februari 2020	17
2 Storm voor de stilte – Brabant viert carnaval	27

Deel II: Tijdens de eerste coronagolf

3 Het zal zo'n vaart niet lopen – Eind februari 2020	37
4 Corona beheerst ineens alle verhalen – Eerste week maart 2020	49
5 'Binnen 24 uur verlies ik mijn beide ouders' – Het verhaal van Jannie Opheij	65
6 Mensen worden getallen – Half maart 2020	73
7 'Met drie generaties onder één dak leer je wat samenleven is' – Het verhaal van de familie Van den Elzen	87
8 Nieuwe regels, nieuwe rituelen – Half maart 2020	99
9 'Wie is de volgende? spookt door mijn hoofd' – Het verhaal van zuster Agnes	117
10 Elkaar ontwijken als de pest – Eind maart 2020	125

11	‘Wij moeten een onmogelijke keuze maken’ – Het verhaal van de zussen Femke van der Heijden en Baukje de Groot	141
12	Collectieve kwetsbaarheid – Begin april 2020	149
13	‘Ik zorg voor pa in onze feestschuur’ – Het verhaal van Réne Vervoort en zijn ouders	165
14	Stille ramp – Begin april 2020	175
15	‘Ik zou opnieuw in het coronaherstellhotel gaan werken’ – Het verhaal van zorgmedewerker Daniëlle Beekman	193
16	Voorzichtigheid boven spijt – Eind april 2020	201
17	‘Wij worden een sterke generatie door de crisis’ – Het verhaal van de jonge ondernemers Thijs Swinkels en Johan Dortmans	217
18	Terug naar normaal? – Mei 2020	231

Deel III: Na de eerste coronagolf

19	Hoe samen normaal verder – Na de eerste coronagolf	241
20	De ‘kracht van samen’ in kleine acties – Van applaus voor de zorghelden tot Heel Veghel Bakt	265
	Dankwoord Hella van der Wijst	277
	Wie is wie – Hoofdpersonen in De kracht van samen in citaten	279