

Inhoud

Inleiding	9
Gehuld in de nevelen van de vergetelheid	
Hoofdstuk 1	14
‘Boontje komt om zijn loontje’	
[proloog]	
Hoofdstuk 2	18
‘Broeder Schriemer, daar geeft men ons geld niet aan uit’	
[1907–1929]	
Hoofdstuk 3	27
‘Ze noemden het Klein Rusland, omdat daar altijd zo gevochten werd’	
[1929-1943]	
Hoofdstuk 4	71
‘Herr De Vries, wenn Sie Hilfe brauchen kommen Sie zu mir’	
[17 juli t/m 5 oktober 1944]	
Hoofdstuk 5	113
‘Jan Schriemer lag dood bij de deur, de jongens hadden een nekschot’	
[vrijdag 6 oktober t/m zondag 8 oktober 1944]	
Hoofdstuk 6	137
‘Een geraffineerde deugniet die van alle markten thuis is gekomen’	
[de SD stelt zijn moordplan op]	

Hoofdstuk 7	143
‘Mijn kleding was doortrokken met kruitdamp’	
[maandag 9 oktober 1944]	
Hoofdstuk 8	152
‘Met de heeren werd zeer korte metten gemaakt’	
[Hitlers bevel tot het afmaken van saboteurs en terroristen]	
Hoofdstuk 9	158
‘Als honden door honden begraven’	
[de bevrijding en de wrok van het gemeentebestuur van Oldekerk, 1945-1947]	
Hoofdstuk 10	185
‘Verdachte is door de Duitsers doodgeschoten’	
[geen aanklachten en geen veroordelingen, 1945-1950]	
Hoofdstuk 11	199
‘Het oorlogsmysterie van Oldekerk’	
[epiloog]	
Dankbetuigingen	214
Noten	216
Beeldverantwoording	229