

Inhoud

Vooraf	7
Inleiding voor kinderen van onze tijd	11
<i>Deel I. Waarom autonoom worden (en het blijven)?</i>	35
Kies jezelf	37
Wat is een natie dan wel?	58
<i>Deel II. Vrije oefeningen in autonomie</i>	81
Jezus was oké	83
Op zoek naar een nieuw ik	92
Terug naar Ithaca	104
Achterwaarts de toekomst in	116
De parabel van de onwetende herders	125
Bijlessen in fatsoen	133
Welkom terug, Thomas Hobbes	141
Culturele toe-eigening voor beginners	153
Een bende losgeslagen schoolkinderen	162
Vermoord door de dood	171
Voor wie slachten we het gemeste kalf?	180
Red het zwarte schaap	189
<i>Deel III. Ook nette, verzorgde, autonome mensen raken de weg kwijt</i>	197
Het pistool van Tsjechov	199
Rustige dagen op de Place de Clichy	211
Valse noodzaak (en hoe eraan te ontsnappen)	220

Hoe geld rolt	229
Weg met de Europese melancholie	238
Een allesbehalve virtuele schipbreuk	246
De calculus van het gezond verstand	254
Waarom het wel kan	263
Het einde van gisteren	271
Het utopische alfabet	280
Het naamloze volk	288
Tien jaar traagheid	296
Bronnen en notities	305