

# Inhoud

Voorwoord door prof. dr. Guy Vanthemsche 9

Dankwoord 13

Kaart 14

Inleiding. Een *cold case* ... die smeult 15

Echo's van een onopgehelderde moord 15

De literatuur, ons onderzoek 23

1. Burundi onder voogdijbestuur 33

Burundi in kolonia'le tijden 33

Mwambutsa en Baranyanka 48

2. Prins Rwagasore 59

Tussen traditie en moderniteit 59

Een landhervorming? 69

Koloniale anesthesie 78

De geboorte van een nationalist 84

3. De Rwandees-Congolese maalstroom 101

Metastases (1959-1960) 101

Wie wind zaait ... 112

D'Aspremont Lynden geeft Kitega carte blanche (oktober 1960) 120

Huisarrest voor prins Rwagasore 129

4. De slagschaduw van Lumumba 141

Lumumba, vermoord, werpt zijn schaduw over Burundi  
(januari 1961) 141

D'Aspremont Lynden, Harroy en Reisdorff ontwapenen niet 149

Exit d'Aspremont, *enter* Spaak (april 1961) 156

Regnier in de *war room* 161

5. 'Men moet Rwagasore vermoorden' 171

Verkiezingen (18 september 1961) 171

'De maatregelen nemen die zich opdringen ...' 181

Mevrouw Belva	188
'Men moet Rwagasore vermoorden' (20-21 september 1961)	192
De terreurcampagne van Ntidendereza	202
6. 'Een schandaal zal niets oplossen'	209
De moord, de arrestaties	209
Het gerechtelijk onderzoek: 'Een schandaal zal niets oplossen'	213
Interne autonomie, maar toch een Belgisch proces	223
Het onderzoek en het verdict in eerste aanleg: 'Zich indekken door zijn paravent te verpletteren'	229
De confrontatie Belva-Regnier op het proces in beroep (april 1962)	234
7. Koning Boudewijn komt in actie	243
Armworstelen met minister Spaak	243
Het ultieme pleidooi van Laken	253
Het onderzoek van het parket van Brussel (eind juni 1962)	269
De executie van Jean Kageorgis	277
8. De Burundese processen	283
Ook Burundi neemt de Belgen in bescherming (november 1962 - januari 1963)	283
Het <i>quid pro quo</i> houdt stand	295
Ultieme pogingen	301
Epiloog	309
Dekolonisatie, <i>thermidor</i> , bonapartisme	309
Noodzakelijke transparantie	320
Chronologie	331
Geraadpleegde bronnen	339