

Inhoud

Voorwoord	9
Inleiding	11
Adolf Bergler: een Duitse Javaan wordt Nederlander en Amerikaan	18
Connie Suverkropp: kinderjaren in Japanse kampen	28
Nederlands-Indië	37
Gazali: lid van de matrilineaire cultuur van de Minangkabau	47
Otto Coerper: vader en zoon	51
Surodikromo: een Javaanse vrijheidsstrijder	62
Japanse bezetting van Indonesië	71
Ahmad Bakri: een islamitische leraar uit Aceh	77
Is Darmopranoto: een Javaanse christen als transmigrant in West-Papua	81
Felix Bakker: weeshuis, Japanse gevangenschap, Nederlandse geheime dienst	89
De Chinese minderheid in Indonesië	101
Mahmulsyah: een moslim Batak	106
Abdurahman Prawirosudiro: een Javaanse edelman	110
Derk HilleRisLambers: omgaan met het Nederlandse kolonialisme	114
Sophie Saworno: een goed opgeleide Indonesische vrouw die zich inzet voor geboortebeperving	122

Frank Bouwens: een Nederlandse Indo-Europeaan in het koloniale leger	131
De onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië	140
Mbah Samshai: een batikwerkster uit Solo	146
Hans Hachgenei verliest zijn zus in Sarangan	150
Sadao Oba: Japanse bevoorradingsofficier	161
Japan	168
Fajar Soemarko: een Javaanse jongen van adel wordt soldaat	179
Shinichi Yamashita: Japanse boerenzoon, veteraan en leraar Engels	185
Soeprapto: een Javaanse christen	191
Muriel Hess: van Java tot Mallorca – het lot van een Indo-Europese vrouw	193
Mochtar Naim: een Minangkabau pleit voor het behoud van zijn matrilineaire cultuur	202
1957/58: de vergeefse opstand van de buitengewesten	213
Jeppe Mellema: een Nederlander overleeft de Japanse kampen en wordt arts	216
Soedijomo: tussen adel en volk	227
Erich: tussen wal en schip	233
Lomita Sagala: een christelijke Batakse, analfabete en weefster	246
Johannes: de moeilijke situatie van een Duitse Nederlander	254
Paini Sidomukti: slachtoffer van verkrachting door Japanse militairen	260

Nobuo Ikegami: een kampcommandant voor het oorlogstribunaal	268
Helga en Inge Becker: zes jaar lang gestrand in Japan	273
Turut: zoon van een dorpssecretaris	279
Helmi Kroh: dochter van een zendeling	285
Supoyo: een Javaanse veteraan	292
George Pantow: een Minahasa wordt Duitser	296
Siti Wasirah: een Javaanse met privileges	301
Alicia Potrykus: een stateloze half-Manadonese vrouw wordt Duitse	305
Ujang: een Sundanese analfabeet	310
Syamsudin en Amir Hatta: vrijheidsstrijders en slachtoffers van de zuiveringen van 1965	317
Het bloedbad van 1965/66	326
Bibliografie	333
Woordenlijst	343
Chronologie	397
Dankbetuiging	403
Noten	405