

INHOUD

Voorwoord door Bennie Jalink	5
Inleiding door Annegreet van Bergen	9
1. Schuilkelders, vlammen en jonge Duitse soldaten	13
2. Chocola, witbrood en bijzondere trommels	17
3. Eten uit eigen tuin en van eigen boerderij	21
4. Helpende kinderhanden	25
5. Volksvijand nummer één - woningnood	27
6. De weelde van stromend water, wc en badkamer	31
7. Veel werk voor aan huis gekluisterde vrouwen	34
8. Samen met je broer één zondagse winterjas	37
9. Zandwegen waren nat en modderig, of droog en mul	39
10. Noaberhulp - sterk op elkaar aangewezen	42
11. Oudste zus was surrogaatmoeder	45
Drie huizen, drie bouwstijlen	48
12. 'Doorleren? Dat konden mijn ouders niet betalen'	53
13. Iedere zuil zijn eigen winkels en scholen	57
14. Vakantie bij familie en oorlogskennissen	61
15. Leuke (en zo goed als) gratis kinderspeltjes	65
16. Feest - kermis, revue en bazaar	89
17. Steeds minder (kleine) boeren	73
18. Metaal, steen, leer, textiel en inventieve mannen	77
19. Stuk grond verkopen en dan een televisie kunnen kopen	81
20. Smokkel - koffie en boter, elektronica en sterke drank	87
Verhalen van jong schrijftalent in dialect	82
Bronnen / beeldmateriaal	88
Dankwoord	108
Colofon	110