

Inhoud

Inleiding	7
1 Voorbij de grenzen van de bekende wereld	13
2 ‘Die van Vlaanderen heeft me verraden!’	29
3 De Engelse eeuw van Vlaanderen	49
4 Kill the Flemings!	83
5 Perkin Warbeck: een charlatan ‘from Flanders’	107
6 Een kruisbestuiving van woorden, bier en boeken	125
7 Schotse neven en de scheppers van een imago	141
8 De Civil War en de haat-liefdeverhouding met de Nederlanden	159
9 King Billy, die koppige Hollander	179
10 De Nederlanden als Brits project	199
11 Poor Little Belgium!	225
Epiloog – In Flanders Fields	241
Wil u meer lezen?	245
Index van persoons- en plaatsnamen	249