

Inhoud

Uit mijn dagboek	9
Commercie en corruptie	18
[Ingezonden brief in <i>De Poezenkrant</i>]	23
Met een vreemd accent	24
Met een vreemd accent (2)	28
De hulpverlener	32
De hulpverlener (vervolg)	36
Het Frans van Van Dale	40
Zout in de pap	50
Inleiding	54
[Foto van Philip Mechanicus]	59
[Foto van Willem Frederik Hermans]	60
Een toerist	61
's Werelds rijkste treuzelaar	78
De grote kletskaus	90
In de antieke dampen	94
Zoutpapier en bijenwas	104
Series van honderden stuks	113
[Foto's in <i>Bedriegers en bedrogenen</i>]	123
Untitled	127
Cabaret	137
Zelfportret met oude Leica	146
Het gekwelde totemdier	147
[Foto van Cees Nooteboom]	159
Twee gebouwen, twee geleerden	160
[Tekening in <i>De Tweede Ronde</i>]	161
De toverkracht van Wetzlar	162

Gaudí, de grootste architect in tweehonderd jaar 187
Wandelen door Barcelona 204
Onder geologen 221
Open brief 223
Zuid-Afrika (4) 225
Schuhmacher 227
Robbeneiland 228
Ons kleine kikkertaaltje 230
Het doodslied, niet het levenslied 244
Oudejaar in Libanon 253
Les Goliath et les David 270
Slaven van het polshorloge 274
[Foto van J.G.J. Kuiper] 285
Paragrafen over pennen 286
Syrië 298
Schrijven in een veranderende wereld 315
Twee ernstige bezwaren 325
[Advertentie voor *De zegelring*] 327
Bordewijk's 'miskende' verhalen 328
De woordkunst van de Tachtigers 338
[Foto's en tekeningen in *Bzzlletin*] 350
Hermans reageert 359
Rectificatie 361
Du Perron 362
King Kongs oorlog 364
Max Havelaar 366
Een volk van knopjesdrukkers 367
Een ingebeeld schuldgevoel 378
Het laatste woord over King Kong? 380
Hermans' chansons 393
De wintercollectie op een warme dag 394
Du Perron en Ter Braak in Zuid-Afrika 407
De jonge en de oude Bordewijk 411
Hij en ik over grote schrijvers 423
'Sterven als een Romein' 430

[Foto's in <i>Willem Frederik Hermans</i>]	431
Hedendaags kannibalisme	435
Het geretoucheerde wereldbeeld	446
[Ingezonden brief in <i>Over Multatuli</i>]	457
Eerst weten dan schrijven	459
Nieuws over het Englandspiel?	469
De moeder van een genie	476
Naar de Souwères	488
Nog is het Englandspiel niet uit!	499
Stentor met en zonder draad	511
Baudelaires demonie	524
Spaanse glorie verlicht Parijs	536
Wat is er eigenlijk tegen bundelen?	545
Open brief aan de redactie van <i>Het Oog in 't Zeil</i>	551
Een meester van het stoffelijke	554
Degas	564
Commentaar	575
Register	729