

Inhoud

De kleurentheoloog	9
Overtuigende braafheid	21
Een en ander over de artistieke beteugeling van de pitbull-terriër	28
De naneven van Voltaire	33
Rauschning, ja maar welke Rauschning?	40
Turf	48
Toespraak bij de opening van de nieuwe boekhandel	49
Gietijzeren sneeuwkllokjes	52
Zo doorgaan, Panorama!	61
Weg met de revolutie!	68
Wasdrang en werkkraft	80
Spinrag en maanlicht	88
Ik ben een wilde, ik ben een wolf	93
De liefde voor Céline	105
De spellingverpesters	116
Uit naam van de gelijkheid	127
Vondervotteimittiss	138
<i>Het eigen leven is geheim</i>	150
De verjaardag van een gaatje	161
Ik haat het volk om zijn vieze handen	171
Hoe rechtvaardig is het nageslacht	183
De Franse driekleur in Ocumicho	189
Heldrings dialectiek	194
In de marge van de wereldroem	196
[Foto van Emiel van Moerkerken]	204

O. Dapper, groot geleerde 205
Een strijkbout met spijkers 215
Louise Brooks 224
Worstelkampioen Van der Stoel 234
[Ingezonden brief in *Girugten*] 239
Zeven veren pennetjes 240
Verzoend met het kantoor 245
Antwoord 256
Hollandsche nieuwe 258
Het oudste snelheidsmonster 261
De natuur als kunstenaar 267
Reclame, kunst, en sluikreclame 271
De wereld volgens Magnum 281
[Foto's bij 'De vele lagen van een meesterwerk'] 286
De bloeitijd van het optimisme 289
Goede zaken met kwalijke afloop 301
Vader tijd in de mode 311
De sombere zartog 321
De stippenschilder 332
Het leven van Octave Mirbeau 340
Op het verkeerde been 350
De lompeste tweevoeters in het universum 361
a. aRb = Def aRb 366
De mystagoog van het onderaardse 376
Nederlands als tussentaaltje 386
De maan is het geweten van de aarde 393
Beledigd door ambtenaren, vernederd door de
overheid 403
Een genie is niet nauwkeurig 407
Edgar Allan Poe's treurige leven 416
Het vogeltje was soms een revolver 426
Waarom ik in Brussel woon 430
Jaarboek en Wittgenstein 435
Eet mij! roept het gietijzer 437
Dreyfus, voor en na de affaire 448

Naar de Kongo met de tram	452
W.F. Hermans en Groningen	463
Gevangen in de fuik	466
Wilt gij werkelijk genieten	469
De bruine enveloppe	476
De lezende schrijver	478
Een bloemlezing van antipathieën	483
‘Heeft u nog altijd gelijk?’ vroeg hij	488
Kunst in kunsthars	496
Schatkamer van de fotografie	500
Nuttige dingen	504
Schilderen met een fototoestel	511
Vinden, scheuren, knippen en plakken	516
Het geheim van de poëzie, een gesprek	523
Lofzang op het papier	530
[Collage in <i>Speeltuïn van de titaantjes</i>]	537
Hermans over Ter Braak	538
Schurk in het schimmenrijk	540
Ik heb Brussel lief	549
Brussel: een collage	553
Toespraak bij de voltooiing van Multatuli’s Volledige Werken	555
Commentaar	565
Register	709