

# Inhoud

Inleiding – 9

Mijn gelukkige jeugd – 11

BERLIJN EN AMSTERDAM, 1936-1940

Het begin van de oorlog – 39

AMSTERDAM, 1940-1943

Gevangene – 97

KAMP WESTERBORK EN BERGEN-BELSEN, 1943-1945

Vrijheid en verlies – 219

ZWITSERLAND EN FRANKRIJK, 1945

Wedergeboorte – 257

KAMP JEANNE D'ARC IN ALGERIJE, 1945

Nawoord – 291

Biografieën – 300

Dankwoord – 311

Schrijvers – 315

Oproep – 317