

Inhoud

Een ABC, een inleiding Eric de Rooij	11
Ik herinner me alles Paul Hofman over André Aciman , <i>Noem me bij jouw naam</i>	16
Vluchten voor verandering Nick Tomberge over James Baldwin , <i>Giovanni's kamer</i>	22
Dans je roes Th. van Os over Louis Couperus , <i>De berg van licht</i>	26
Waarom schreeuw ik niet? Coen Peppelenbos over Rudi van Dantzig , <i>Voor een verloren soldaat</i>	34
Man met een pen Ronny Boogaart over Didier Eribon , <i>Terug naar Reims</i>	40
Eerste liefde Doeke Sijens over John Fox , <i>De jongens op de rots</i>	48
Aan aids denkt liever niemand meer Eric de Rooij over Hervé Guibert , <i>Voor de vriend die naliet mij het leven te redden</i>	54
Ik droom van de tatoeages van Frau Roll Jos Versteegen over Jaap Harten , <i>De getatoeëerde Lorelei</i>	60
Twee mannen alleen Gerard van Emmerik over Christopher Isherwood , <i>Een man alleen</i>	66
Een dynastie van eenlingen Coen Peppelenbos over Arthur Japin , <i>De gevleugelde</i>	72

Had hij maar iets meer van zichzelf gehouden Anton Brand over Rindert Kromhout , <i>De Klaus Mann-trilogie</i>	78
Drie beelden uit mijn jeugd Martijn Nicolaas over Tom Lanoye , <i>Kartonnen dozen</i>	86
Ik dacht aan Willem. Willem. Willem. Doeke Sijens over Jaap van Manen , <i>Verliefd</i>	92
Leven met een anders-zijn Oscar Behrens over Yves Navarre , <i>De dierentuin of: De tuin der gewenning</i>	98
'Al die schitterende tienerhomo-ervaringen' Matthijs Looij over Alice Oseman , <i>Heartstopper</i>	104
Massahysterie ten tijde van de aids crisis Looi van Kessel over James Purdy , <i>De gewaden der levenden</i>	110
Een marmeren David in de slaapkamer Eric de Rooij over Ellery Queen , <i>Horen, zien en zwijgen</i>	118
Troost, inderdaad Nop Maas over Gerard Reve , <i>Nader tot U</i>	124
De eerste keer Th. van Os over Umberto Saba , <i>Ernesto</i>	128
Tóibín kan toveren Anton Brand over Colm Tóibín , <i>De Tovenaar</i>	136
Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen Coen Peppelenbos over Fred Uhlman , <i>Reünie/hereniging</i>	144
Ongecompliceerde lust Doeke Sijens over Gore Vidal , <i>Een pilaar van ongehoorzaamheid</i>	150
Een parallel bestaan Eric de Rooij over Hans Warren , <i>Geheim dagboek 1945 – 1948</i>	156

Een eersteklas minnaarsaanleg Coen Peppelenbos over Xenophon , <i>Het diner</i>	162
Conrad en zijn zuster Doeke Sijens over Marguerite Yourcenar , <i>Het genadeschot</i>	168
Herinnering en verandering Klaas la Roi over Jan de Zanger , <i>Ik ben naar Wladiwostok</i>	174
Bibliografie van besproken boeken	179
Over de auteurs	181